

Voorwoord

38^e jaargang september nr. 420

Na een hele mooie zomer met vele mooie ritten op de scooter, zowel bij de club als buiten clubverband, zijn we alweer toe aan de laatste officiële rit in dit seizoen. Als ik dit schrijf moeten we nog met Arie en Jaap op 15 september de zaterdagrit rijden vanuit De Hoef en gaan we 22 september nog een bezoek brengen aan het Veteraantreffen in Woerden. Als slot natuurlijk de oktoberrit met na de rit een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. We hopen natuurlijk dat de weergoden ons nog een keer goed gezind zijn en voor goed weer zorgen. BBQ'en met goed weer is nou eenmaal gezelliger dan met regen.

Voor we het dan doorhebben loopt het jaar 2018 alweer ten einde.

Voor het volgende jaar zijn er weer de nodige afspraken gemaakt; de Nieuwjaarsreceptie, Jaarvergadering en Aanheinkelen komen in de bestuursvergaderingen alweer aan de orde, data zijn al vastgesteld en locaties besproken. Soms lopen we als bestuur meer dan een jaar vooruit. Dit maakt ook besturen wel leuk, we mogen graag een keer terugkijken met verhalen over wat we met de club meegemaakt hebben. Leuke anekdotes aanhalen maar ook wat ging er niet zo lekker?

Wat vinden wij dat er beter moet? Wat vinden onze leden? Wordt er gemopperd of met veren gestrooid? We kijken dan ook naar de toekomst. Kunnen we het weer hetzelfde organiseren of moeten er delen of alles anders. Ook financieel willen we weer uitkomen met gestelde budgetten. Het blijft moeilijk om het ieder naar zijn zin te maken maar als bestuur blijven we dat toch proberen.

Alle Heinkelclub De Kwakel klubritten voor 2019 zijn weer besproken bij onze rittencoördinator, daar hoeven we als bestuur (meestal) niets aan te doen. En daar zijn we best blij mee. Maar achteroverleunen is er voor het bestuur niet bij. Er is altijd wel wat te doen.

Uw Voorzitter Ton Hoogenboom.

Inhoudsopgave Heinkeltje **420 september 2018**

Voorwoord	blz. 3
Uitnodiging Oktoberrit 2018	blz. 5
Lief en Leed	blz. 6
Annonce & Bedankje	blz. 7
Foto's gemaakt tijdens gebeurtenissen van Heinkelklub de Kwakel	blz. 8
Van de bestuurstafel	blz. 10
Heinkelrit 2 september 2018	blz. 11
HeinkelHandel	blz. 15
Heinkelklub de Kwakel Weekend	blz. 16
Verslag 6 ^e rit 2018 op 2 september	blz. 18
Verslag September rit	blz. 20
Aanvulling 'Logo verklaard'	blz. 21
Van de redactie	blz. 22

Sluitingsdatum kopij is 10 oktober 2018
redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen

Uitnodiging Oktoberrit 2018

Zondag 7 oktober wordt alweer de laatste door Heinkelklub "De Kwakel" georganiseerde scooter rit voor het jaar 2018 gereden.

Zoals u gewend bent hebben we daarna met zijn allen een drankje en een gezellige BBQ. Net als vorig jaar starten we bij Poldersport aan de Boterdijk te De Kwakel.

Vanaf 11.00 uur staat hier de koffie klaar en zoals u gewend bent, starten we de rit om 12.00 uur. We hopen dan om 16.30 uur terug te zijn om er nog een gezellige avond van te maken.

Ook leden die om welke reden dan ook niet met de rit mee kunnen rijden zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om mee te BBQ-en.

We hebben dit jaar een nieuwe ritmeester. Nadat vorig jaar Jaap Overwater en Arie Verdonk aangegeven hebben na vele jaren het stokje door te willen geven, heeft Richard Zeldenthuis dit stokje opgenomen en een mooie rit uitgezet vanuit het mooie De Kwakel. We hopen natuurlijk op mooi weer, dat we in een waterrijk gebied rijden hoeft niet te betekenen dat we ook zelf nat willen worden.

Poldersport De Kwakel
Boterdijk 91
1424ND De Kwakel
Tel. 0297-563679 /0297-525730



De eigen bijdrage voor de BBQ bedraagt € 17.50 per persoon. Voor Kinderen tot 16 jaar is de bijdrage € 7.50 bent u vegetarisch? Dit gelieve even op tijd te melden dat wij er ook voor u een heerlijke BBQ van kunnen maken. De kosten kunnen worden voldaan bij de penningmeesteres bij het inschrijven.

Grietje en Piet Hollander zitten nu allebei in de lappenmand. Grietje een pacemaker en Piet nog herstellende van zijn bloeding vorige keer. Wij wensen het paar heel veel beterschap namens "Heinkelclub de Kwakel"

Fam. Hollander
Aelderstraat 21
7854 RN Aalden

Appie Polman heeft ook in het ziekenhuis gelegen wegens een galblaasoperatie en is nu herstellende. Appie voor jou ook een voorspoedig herstel toe gewenst namens "Heinkelclub de Kwakel"

A. Polman
Randwijksingel 133
6581 CD Malden

Namens de Heinkelclub een bloemetje aangeboden door Ad & Theo Arts aan fam. Polman



Ton en Wendy zijn op 16 september maar liefst 25 jaar getrouwd. Een echt Heinkelpaar in hart en nieren. Ton en Wendy van harte gefeliciteerd en op naar de 30 jaar. Namens alle leden en bestuur van de "Heinkelclub de Kwakel"

Ton & Wendy van de Vall
Albert Verwey laan 26
1422 TR Uithoorn



Announce

Op 1 mei 2018 is overleden in de leeftijd van 88 jaar Prof. Dr. A. Jan Otto, lidnummer 962 en verwoed Heinkelrijder. In zijn studententijd ging hij per Heinkelscooter naar de Balkan en beleefde daar vele avonturen omdat het voor de bewoners een indrukwekkend en verdacht vervoermiddel was. Jaren later, als specialist in de oogheelkunde, werd een oude scooter opgeknapt en naar Zuid-Frankrijk gereden. Daar was het een praktisch vervoermiddel voor het halen van de lokale boodschappen. Er is menig stokbrood en croissant op vervoerd. Omdat het hem ook handig leek een Heinkel te hebben in Nederland werd er, na het ingaan van zijn pensioen, een Heinkel aangeschaft via Ton van de Vall. Nu staat deze helaas te koop na zijn overlijden. We hebben altijd genoten van de verhalen in het Heinkeltje en dat doe ik als zijn weduwe nog steeds.

Met vriendelijke groet, Mw Janine Otto-Gommers.

Bedankje

Het gaat weer goed met mij. Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, appjes en telefoontjes tijdens mijn ziek zijn. Dat deed mij goed.

Co Bakker

Lieve Heinkelvrienden en vriendinnen.

Hierbij wil ik jullie allen bedanken voor de steun en medeleven die ik heb mogen ontvangen bij het overlijden van mijn lieve Pauline. Ik zal haar enorm missen, bij alle Heinkelactiviteiten bij de Kwakel en elders in het land. Hierbij denkend aan hen in Twente, Limburg en de 12 provinciën. Jullie allemaal bedankt voor de mooie tijden die we samen mochten beleven.

Groeten van **Joop Kaandorp**

Foto's gemaakt tijdens gebeurtenissen van Heinkelklub De Kwakel.

Toen eind vorig jaar onze zogezegde onofficiële hof-fotografe Gonnie aangaf hiermee minder te willen doen hebben we bestuurlijk hier eerst weinig mee gedaan. Maar naarmate de tijd vordert kwam het in bestuursvergaderingen toch weer op de agenda. Wij zien natuurlijk ook dat er op ritten e.d. veel plaatjes geschoten worden en deze zullen wel grotendeels in privé collecties verdwijnen.

Dat vinden wij als bestuur best jammer er zullen vast hele mooie plaatjes tussen zitten waarvan we later zullen zeggen O ja weet je dit of weet je dat nog. Vandaar dat we als bestuur een E-mail adres geopend hebben. En hopen nu dat als u in uw vers geschoten foto's exemplaren tegenkomt waarvan u vindt dat ze voor het nageslacht van de klub bewaard moeten blijven, of misschien wel geschikt zijn voor afdruk in het Heinkeltje. Met of zonder verhaal erbij; want soms is een onderschrift van twee regels al genoeg. Wilt u deze foto's naar de klub mailen?

We gaan voor afdrukken in het Heinkeltje wel even een voorbehoud maken. I.v.m. de dit jaar in mei ingegane wet op de privacy mogen we niet zomaar foto's van iedereen afdrukken en verspreiden.

Vreemden (Niet klubleden) die op deze foto's staan zullen we moeten scambelen oftewel onherkenbaar moeten maken. Maar klubleden; wat doen we daar mee? Om nou alle mensen op de foto's te scambelen of een balkje voor de ogen te geven vinden wij wat ver gaan. Toch kunnen wij ons indenken dat er leden zijn die niet op foto's in het Heinkeltje of op de website herkent willen worden.

Daarom nu een oproep aan de leden die niet herkend willen worden dit aan ons kenbaar te maken.

U weet natuurlijk niet of u op een foto voorkomt of niet! Achter het opgegeven e-mail adres zitten mensen die zeer bekend zijn met de club, zij zullen een lijst aanleggen van leden die aangeven hebben niet herkenbaar op afdrucken te willen voorkomen. Deze leden worden gescrambeld voor de foto wordt opgeslagen in de Heinkel Archieven. Zodat ook in de toekomst als de foto gebruikt wordt aan het privacy recht wordt voldaan.

Dus graag foto's van ritten en club gebeurtenissen of gewoon aparte, uitzonderlijke of gewoon hele mooie foto's van Heinkels sturen naar

fotos@heinkelklubdekwakel.nl



Ook uw bezwaar tegen gebruik van foto's of opnamen graag mailen naar bovenstaand mailadres en het wordt geregeld. Voor de mensen die nog geen mail hebben wordt digitale foto's sturen lastig, maar per post naar de postbus kan natuurlijk ook.

Bezwaar tegen plaatsing kunt u ook gewoon telefonisch aan één van de bestuursleden doorgeven dan zorgen zij dat dit geregeld wordt.

Zoals u weet staan alle telefoonnummers van de bestuursleden voor in het Heinkeltje.

Wij hopen op veel leuke reacties,

Het Bestuur.

Van de bestuurstafel

- Na de zomerstop hebben we in september weer een vergadering.
- Er is weer een boel te melden voor Lief&Leed, alles komt in 't Heinkeltje te staan en waar nodig voorzien van een bloemetje/fruitmand/kaart
- De augustus- en septemberritten worden nabesproken, beide ritten waren erg geslaagd. In augustus had de club een nieuw inschrijf-duo. Wel was er in augustus enige onduidelijkheid over de sluitrijder. Deze had niet het bordje met "sluitrijder" op zijn scooter en ook geen groen hesje aan, wat verwarrend was. Ritmeester en sluitrijder moeten ten allen tijden een bordje op de scooter en het juiste hesje aan! Verder moeten de rit-regels beter worden nageleefd. Voldoende aanwijzers neerzetten, ook als het logisch lijkt als je rechtsaf gaat (bijv. als rechtdoor een doodlopende weg is)
- De ritten van 15 en 22 september worden voor-besproken. Alles is geregeld voor beide ritten
- Voorbespreking Afheinkelen: dit jaar weer bij Poldersport. Daar is alles geregeld. De rit is uitgezet door Richard. Als het goed is, zijn er geen andere gasten dit jaar tijdens de barbecue.
- We zijn op zoek naar een zittende, mannelijke paspop voor in het museum in Zundert. Deze kan dan de jas e.d. aan die geschonken zijn in het legaat van de heer Muntjewerff.
- Foto's blijft een issue met de nieuwe AVG, er komt hierover een stukje in het klubblad.
- Treffen 2020, binnenkort zal de eerste vergadering plaatsvinden
- De winnaar van de fotowedstrijd is bekend
- Bij de ALV zijn 3 bestuursleden aftredend, vraag of ze erover na willen denken of ze herkiesbaar zijn.

Carole Teuwisse

Secretaris

Heinkelrit 2 september 2018

Zondagmorgen vroeg op, op naar een mooie startlocatie in Oirschot, Café Vingerhoeds is de naam. Ruimte genoeg op de parkeerplaats bij aankomst. Achter onze auto, die is gevuld met Carole, Mariela, vrij onverwachts onze dochter Marlieke, ik en wat motorkleding, de ambulance van de club. De hele heenweg is het trotse bord met de naam De Kwakel in de binnenspiegel gezien. Weet nog goed dat Adriaan van Breda het bord aan de club schonk op een ALV.

Adriaan, die vergeten we natuurlijk nooit. We gaan een mooie rit in “zijn” provincie rijden. Het is deze dag lekker weer. De zomer van 2018 was een groot lichaam waar geen einde aan leek te komen. De hete kop en de romp zijn reeds op, in september en oktober genieten wij van het staartje.

Aan de start verschillende combinaties die mij opvielen. Zo uit het hoofd, waarbij ik vast mensen onbewust oversla, een kleine opsomming: Rituitzetters José en Jan Wams. Sluitrijder(s), de altijd goedlachse Jan Piels met Gonnie in het bakkie. Joop Kaandorp op de A0 met achterop steuntje in de rug dochter Wendy na het ontvallen van Pauline. We zijn nog steeds niet gewend aan deze ongemakkelijke situatie. Maar het is niet anders. Ondertussen zal Pauline de hemel wat aan het opvrolijken zijn.

Sterk van Joop om hier aan de start te komen. Zijn schoonzoon Ton vd Vall is hier met cineast in spé Mark achterop.

Hans Stimm en Nico Out als equipe van Nico's aanhanger afgekomen. Het onafscheidelijke duo Evert en Sonja, ieder op een eigen scooter. Elly en Marla volgden de stoet in de auto.

Ton en Annet Hoogenboom, nu eens niet in hun autootje maar op hun A2. Want er deden zelfs vier autootjes mee deze dag, een vijfde vonden zij niet nodig. De man met dezelfde achternaam, Ted Hoogenboom, reed daartussen met de donkerblauwe Kabine. Naast hem zijn vrouw, achterin bevindt zich hun dochter. Precies zoals kinderen zich horen te gedragen,

lag zij de hele rit dwars. Familie Slootweg, Klaasen en van der Heden verplaatsten zich deze dag eveneens op meer dan twee wielen. Verder schieten mij te binnen: Freerk aanwezig uit het hoge noorden, Peter Schmeetz uit het lage zuiden. Denk dat men vandaag aardig uit alle windstreken van het land vertegenwoordigd was.

Meer deelnemers met dezelfde achternaam: Theo Arts en Ad Arts. Inderdaad, ze heten zo, zijn het niet. Beide mannen wonen in Cuijk en gaan regelmatig de grens van hun woonplaats over, om elders in het land een Heinkelrit te rijden. Géén neef, oom of broer van elkaar. Dus geen familieband. Toch gaan zij gebroederlijk met elkaar om. Ook delen zij samen een grenzeloze liefde voor het merk Heinkel. In feite zijn zij een apart soort Artsen Zonder Grenzen.

Jaap en Arie. Ik zie ze altijd innig samen op een Heinkelevenement. Dit was mijn idee over hen: Truus mag mee, Arie moet mee. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Laatst belde ik Jaap, verwachtte stiekem een beetje dat Arie op zou nemen....Maar nee, het was Truus. Het zit gelukkig helemaal goed bij de familie Overwater.

Even iets anders over Arie: hij was deze dag de pechvogel. Zijn versnellingsbediening haperde en belandde daarom op de ambulance. Dat wordt schrijven, Arie!

Lekker rijden vandaag onder een blauwe hemel, na afloop mogelijkheid tot het eten van een Heinkelmenu. Een zwarte kip scharrelt met gepaste voorzichtigheid tussen de tafels door tijdens het inschrijven. Er is gratis koffie en thee. Volgens de ober dan. Nou nou, dat is mooi mee genomen. Later blijkt dat je toch een bon in moet leveren, dus de normale gang van zaken.

We gaan om 12 uur van start volgens protocol. Haha, echt niet. Er komen wat Brabantse minuten bij. Hier heeft men wat minder met de klok van doen. Wees maar niet bevreesd dat de rit in het gedrang komt. Vrijheid, blijheid. Ongelooflijk, verkeerslichten zijn hier schaars. Het aantal

verkeersdeelnemers is duidelijk minder dan wat wij in het westen gewend zijn. Het is zo erg ontspannen rijden. Heel veel schakelen is overbodig. De meeste tijd in de derde versnelling gaat het door – of langs bosrijk gebied. Soms langs een mooie weide, of door een fraaie dorpskern. Zo ook langs Kaatsheuvel. Het drukke gedoe van de Efteling, hebben we geen last van gehad. Soms over een dijk waar men een prima uitzicht op de waterrijke omgeving heeft. Op een gegeven moment rijden we langs een gemaal. Op het verkeersbord daar, staat Drongelen 1 km. Haaks daarop een bord Waalwijk, 2 km. Dit geeft mij nog enig idee waar wij ons bevinden. Ik heb tegenwoordig een zwager uit Waalwijk. Mijn zus heeft hem helemaal naar de bollenstreek gelokt. Geen idee waarmee. Hij spreekt zijn geboorteplaats uit als “Wolluk”. Deze man heeft een Bourgondische insteek. Zouden we wat van kunnen leren....maar dit terzijde.

De familie Wams heeft een prachtige route uitgezet. Het is vandaag rijden, rijden en rijden zonder al die verkeershinder waar wij in de Randstad aan gewend zijn. Wat een luxe positie! Meer mensen weten hier de weg. We komen een andere club tegemoet, allemaal rijden ze in een (open) MG. Ook zij zullen genieten van de mooie landschappen en het mooie weer.

Het gaat goed met ons voor- en door-elkaar systeem. Een momentje in de wacht staan en daar duikt de zijspancombinatie weer op met daarachter de groene VW bus die de ambulance trekt. Tijd om de Boschsleutel in het contactslot te drukken. De dynastarter doet de rest. De buiten temperatuur is perfect voor een toerit. Lekker zonnig zonder erg warm te zijn. Soms is er een kleine pauze om extra te kunnen genieten van wat Brabant aan schoonheid biedt. In één van die pauzes komt de kleine Brabander Henk Willems opborrelen in de herinnering. Hij had mooie technische oplossingen voor de Heinkelscooters, daar waar iets verbeterd kon worden. Henk is al sinds 2011 niet meer in ons midden. Vergeten wordt hij niet, daarvoor is hij een te markant persoon.

De buitenlucht doet een mens goed. De buik begint te rammelen. Na de rit komt het diner in een gezellige eetzaal.

Een klein foutje haalt 1 punt van de hoge waardering voor deze eetgelegenheid af. Onze bestellingen zijn aan een ander gegeven. Potver....Nou ja, jammer dan. We krijgen een ander, smaakvol menu op ons bord. Verder niets dan goeds. De bediening is top. We komen er graag nog eens terug voor een uitgebreide rit.

Familie Wams en helpers, hartelijk bedankt voor deze fijne dag.

Kees Colijn



HeinkelHandel

Dit is het advertentieblad van Heinkelklub "De Kwakel". Deze pagina wordt samengesteld door de redactie. Wij hebben geen enkel inzicht in de kwaliteit van het gebodene en adviseren dringend om bij duurdere aankopen altijd een deskundig onderzoek uit te (laten) voeren.

(nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: Wegens gezondheid en met pijn in het hart, verkoop ik mijn Heinkel 103A2.

Lucas Slomp Tel. 046-4740121 / 06-55113198

(nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: Heinkel103A2 in goede staat voor €1700,-
Arnold Evers Tel. 06-21513978

TE KOOP AANGEBODEN: Voor mijn overleden Heinkelmaatje, Huub Stevens, verkoop ik zijn twee scooters model 103A2. Een in de kleur blauw/grijs vraagprijs 1700 euro, de andere in de kleur beige en moet wat opgeknapt worden vraagprijs 1500 euro. Op aanvraag kan ik foto's sturen.

Theo Arts jose.arts@ziggo.nl Tel. 0485 318005

TE KOOP AANGEBODEN: Wegens overlijden te koop aangeboden een mooie goed rijdende Heinkel, rood/wit, en een Heinkel (bjr 65) uit elkaar gehaald, plaatwerk gepoedercoat, maar moet nog gespoten worden, nieuw zadel, alles compleet.

Mevr. Handels uit Landgraaf handels@tele2.nl Tel. 045-5323752

TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe en gebruikte Heinkel-onderdelen. Ook voor bemiddeling bij koop of verkoop! **Johan Vloedveld Tel. 0541-291784**

TE KOOP AANGEBODEN: Bandjes Continental 400x10 €40/st en Heidenau (ook tubeless) 110*90*10 €45/stuk. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. Elektronische ontsteking (dus geen condensator meer!) van AccuSpark UK €59. Stuurinrichting Kabine €150. Achteruit tandwielenset €200

Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen -Reparatie -Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met gebruiksaanwijzing €30,- excl. verzendkosten (€ 3,-)

Léon Bemelmans 043-6041193 leon.bemelmans@planet.nl

Heinkelklub de Kwakel weekend Brabant 1 - 2 september 2018.

Zaterdag 1 september 2018:

We vertrekken om 11.00 uur van de camping voor een gezellige zaterdagrit met 3 cabines en 6 scooters. Ted komt nog net op tijd aanrijden om mee te gaan. Vannacht was het heel koud op de camping, maar nu schijnt het zonnetje en het is rond 20 gr. De omgeving is hier prachtig met veel boomkwekerijen en soms ook mooie fietspaden. Bij het eerste stoplicht ging het een beetje fout, maar we kregen de ruimte van het overige verkeer. Het voor en door elkaar rijden is best fijn, want je weet altijd waar je heen moet. We rijden door Boxtel, dat ziet er gezellig uit, je komt wel wat bulten tegen door een dergelijk dorpje, maar het is niet anders. We zien voetbalvelden en mooie villa's. Het plaatsje Esch heeft een leuk pleintje met een grote kerk. Op 9 september is er een kofferbakverkoop, maar dan zijn wij er niet. Er is langs de kant van de weg van alles te koop, geitenkaas, jam en fruit. We gaan richting Helvoirt en zijn op weg naar Drunen. Bij Nieuwkuyk staat een mooie molen en we gaan rechtsaf naar een grote parkeerplaats voor de boterham. Hier hebben Jan en José veel herinneringen, dansles en stiekem zoenen. Als we weer verder rijden zijn we de leider kwijt! We rijden terug en zien Ted bij een benzinepomp en daarna ook Jose bij een viaduct. We rijden door Elshout en passeren Oud-Heusden en Heusden-vesting. In Heusden is een Brocante markt en omdat wij daarbij horen mogen we op het plein parkeren. Het plaatsje Heusden is heel mooi, we zien bij het VVV ook nog een grote maquette met het hele dorp erop. Ook het oorlogsverhaal van de toren werd ons verteld, 137 doden.

Bij het vertrek uit Heusden hebben we geen rekening gehouden met twee mensen op een zijspan. Zij konden niet op de brocante markt staan en stonden bij de kerk. Het was wat lastig om tussen de auto's uit te komen. Het gevolg was dat er niemand meer op de hoek stond. Dat is natuurlijk niet goed. En wij maar braaf wachten op de sluitrijder, het zijspan. Ik krijg telefoon dat ze maar direct naar de COOP zijn gereden. Een sluitrijder die er vandoor gaat, dat is nog nooit gebeurd! Maar wij hadden moeten wachten.

Langs Haarsteeg, Vlijmen en Nieuwkuyk komen we bij een AH om de laatste boodschappen te doen. Iedereen blij en we gaan richting camping voor de barbecue. Tot in de kleine uurtjes wordt er genoten, bij gezellige muziek.

Zondag 2 september 2018:

Verzamelen bij Vingerhoeds. Zo rond de 35 items verschijnen aan de start. Het is een mooie locatie en we schrijven in voor een maaltijd voor €9,95. De taart is er ook verrukkelijk. We vertrekken om 12.10 uur en komen op een smal landweggetje veel oldtimers tegen. Het weer is super, zon, 24 gr. We rijden door een heel mooi gebied met mooie lange wegen en zo min mogelijk bulten. Het gaat best hard door het Brabantse land en af en toe zien we niemand voor ons rijden. Rond 13.00 uur parkeren we op een groot parkeerterrein met restaurant en kleine camping. Een geweldige plek voor van alles en nog wat. Dan rijden we weer verder richting de koffiестop. We rijden over een leuk dijkje en passeren een huis/koelcel helemaal vol met zonnepanelen. Deze dijk met linden geeft een mooi uitzicht op de Bergsche Maas, waar ook nogal wat bootjes varen. Over de sluis vervolgen we de zomerdijk met weer linden en een fantastisch uitzicht. Daarna rijden we een lang stuk onderaan de dijk met veel tegemoetkomende fietsers en hardlopers. Dan stoppen we even om de hele club bij elkaar te krijgen en we zien inderdaad dat er een scooter op de ambulance staat. Het is Arie Verdonk, die was zomaar zijn vier kwijt. Nou wij hebben hem ook niet gevonden. We rijden door Kaatsheuvel en langs boerderijen met scherpe bochten in de weg. We krijgen nog een extra pauze, altijd lekker om even de benen te strekken. We passeren Moer, Loon op Zand, een bos met loslopend vee, overvolle terrasjes vanwege het mooie weer, kortom je komt ogen te kort. In Moergestel is de koffiестop op een groot plein met ruim voldoende parkeergelegenheid bij café de Veerkes. Na een leuke koffiестop rijden we nog een klein stukje naar het startpunt Vingerhoeds, waar een heerlijke maaltijd wacht en de verzorging prima is.

Jan en Jose bedankt voor deze prachtige rit, wij hebben er van genoten!

Willem en Martine

Verslag 6^e rit 2018 op 2 september

Locatie: Café Vingerhoeds, Oirschot, Noord Brabant.

Rituitzitters: fam. Wams.

±08.45 u vertrokken uit Uithoorn. Bij Hedel 'n stopje gemaakt om de door Truus verzorgde koffie te drinken. Na 'n voorspoedige rit ruim op tijd in Oirschot. Op de parkeerplaats was het wat rommelig met het lossen en parkeren van auto's en aanhangers.

Na de ontvangst met koffie om ± 12 uur gestart voor een rit door het Brabantse Land. Kort na het vertrek kwam de ritmeester ons tegemoet rijden. 'n Afslag gemist! (dat kan alleen iemand overkomen die iets organiseert, dus vele rijders zal dit nooit overkomen!)

Op het 1^e gedeelte zag ik de Heinkel voor mij nogal onrustig over de weg gaan. Ik had er zelf ook last van, een matig wegdek was de oorzaak. Ook een stuk weg met veel los grind kon velen niet bekoren, maar je hebt als rituitzetter soms geen keus.

Na zo'n 34 kilometer een stop omgeving Giersbergen. Bij de Loon en Drunense Duinen. Na de stop mooie route door en langs Brabantse nederzettingen. Ik kan me er enkele van herinneren, o.a. Waalwijk (Dat is toch de Langstraat?), Kaatsheuvel, Loon op Zand, Boxtel en Moergestel. Na weer een stop, ik weet niet waar, vervolgden we de rit. Alles ging goed, totdat ik na terugschakelen naar 3 weer trachtte op te schakelen naar 4. De 4^e versnelling was en bleef spoorloos!

Na nog wat kilometers doorsukkelen zag ik in mijn spiegel de volgwagen naderen en besloot de rit te staken. Met hulp van Udo de machine opgeladen en reis vervolgd in de VW Camper. Langs velden met koeien en veel mais, en zo nu en dan een kijkje op de Maas. Ondertussen heb ik de fraaie combinatie van Jan en Gonnie urenlang kunnen bekijken.

Na de laatste stop bij Café Veerkes in Moergestel terug naar Oirschot, waar we ontvangen met een goed en swingend stukje dansmuziek en een smakelijk hapje voor de liefhebbers.

Vraag me nou niet of we in de Peel of de Kempen of Mijerij zijn geweest!

Het was een mooie rit en dag en nu naar huis, morgen kijken of ik het materieel weer in orde kan krijgen voor de rit van zaterdag 15 september!

Groetjes van pechvogel Arie

Noot van de redactie: het is Arie gelukt om zijn Heinkel weer in orde te krijgen voor zijn eigen zaterdagrit. Een verslag hiervan vindt u ongetwijfeld in het volgende Heinkeltje.



Verslag September-rit

Nadat we op tijd waren opgestaan en alle scooters rustig op de aanhanger hadden gezet konden we vertrekken richting Oirschot. Dit keer reed ik niet op mijn eigen vertrouwde roze Heinkel, maar zou ik bij mijn vader achterop gaan. Het was de eerste Heinkelrit zonder mijn moeder en dat was voor ons allemaal toch een dingetje om tegen aan te kijken. Bij het startpunt aangekomen kwamen vele Heinkelvrienden en -vriendinnen naar ons toe die wij nog niet gezien hadden na het overlijden. Het was moeilijk maar wat voelden wij ons warm met zoveel belangstellende mensen om ons heen. Dit was ook de reden dat de inschrijving iets later van start ging. Gelukkig had iedereen daar begrip voor en voor dat we het wisten was iedereen ingeschreven en konden we gewoon om 12 uur met de rit beginnen.

Ik zat heerlijk bij mijn vader achterop en had mijn moeders helm op, want zo konden mijn vader en ik nog lullen met elkaar en dat is wel zo gezellig. Onderweg was veel te zien. En wat hadden we het weer getroffen met het weer.

De eerste stop was wel nodig voor mijn vader, want zijn scooter deed niet helemaal wat hij moest doen. Natuurlijk hebben we veel kundige mensen in de klub. Met een nieuwe bougie en een tikkie van Ted erop en hij liep weer geweldig. Helaas bleef dit niet maar we hebben de rit zonder op de ambulance te staan uitgereden.

Na de koffiestop was het nog een half uurtje rijden naar het eindpunt. Daar konden we genieten van een heerlijke maaltijd. Wat was die goed verzorgd. Na ons buikje vol te hebben gegeten namen we afscheid van alle vrienden en zijn we weer naar huis gegaan.

Hierbij wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het geweldige afscheid dat mijn moeder heeft mogen ontvangen tijdens haar afscheid. Ruim 25 Heinkelaars hebben haar begeleid naar haar laatste rustplaats. De erehaag van scooters deed ons goed. Elly Out willen we in het bijzonder bedanken voor het werk wat ze eraan gehad heeft. Mijn moeder zal altijd in ons hart blijven.

Lieve Heinkelgroeten, Wendy van de Val

Aanvulling 'Logo verklaard' nr. 417 van juni 2018

Gisteren vóór de rit in Oirschot maakte Evert mij erop attent dat er een aspect ontbreekt in het verhaal dat ik onlangs in Het Heinkeltje heb gepubliceerd. Het ging over de verklaring van de achtergronden van het logo van Heinkel.

Welnu: Als je kijkt naar de kleine H, die bijvoorbeeld op de voorkant van de A1 staat, dan zul je opmerken dat daar een golflijntje onder staat. Dat golflijntje staat voor een andere tak van de Heinkelfabrieken. Het is de productie van watervliegtuigen.

Dit stond niet in het verhaal dat ik heb vertaald uit het tijdschrift "Oldtimer Markt". Excuses dus dat ik het niet heb vermeld. Dat heb ik bij deze rechtgezet.

Groeten,

Albert den Hartog



Der Stand der Firma van den Boogaard's Import N. V. auf der Zweiradausstellung in Amsterdam

Van de redactie

Vanaf deze plek een korte impressie van twee niet-klubritten in de maand augustus. Niet dat ik geen uitgebreid verslag zou willen doen, de hectiek van een drukke start nieuw schooljaar en het gegeven dat een gemiddeld Heinkeltje 'bouwen' makkelijk drie avonden in beslag neemt, betekent dat ik simpelweg deze keuze maak.

De Geleense Oldtimer Parade staat helaas traditioneel gepland tijdens het 1^e weekend van augustus. Een mooie kans echter om als uithangbord van de club deel te nemen aan deze (hoofdzakelijk) autoshow. Vroeg uit de veren om samen met Peter Schmeetz in te schrijven en een tas koffie te doen op de markt. De ochtendrit had voor mij nog wel wat verassingen in petto, de middagrit voerde hoofdzakelijk over bekend terrein. Bij terugkeer in de namiddag troffen we Lucas op zijn nieuwe Rolls en ook Léon en Isabelle.



Tenslotte de AA-Beeckrit op uitnodiging van de eerder genoemde Léon. Met liefst zes Heinkels een nagenoeg foutloos uitgepijld rit gereden te midden van motoren van voor 1965. Deels voer de route zoals eerder uitgezet door ondergetekende. Wat me vooral aansprak was de Belgische gezelligheid rondom het hele gebeuren. Een absolute aanrader!



Sluitingsdatum kopij is 10 oktober 2018

redactie@heinkelklubdewakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen