

Voorwoord

38^e jaargang maart nr. 414

Hallo lieve Heinkelvrienden en vriendinnen,

De lente komt er weer aan en ik heb weer helemaal zin om weer op mijn roze Heinkel te gaan rijden, daarvoor moet ik nog een paar weken wachten, maar de voorbereiding voor de eerste rit is alweer in volle gang.

Het aanHeinkelen hebben we wel alweer achter de rug en voor wie erbij was kan er over mee praten dat het een zeer geslaagde middag en avond was. Waar kan je nou eten en drinken voor € 12,50? Iedereen stond daarvan te kijken maar wij hadden dat toch mooi voor elkaar! Ton, Annette, Karin, Piet en Rick hebben de hele avond voor ons achter de bbq gestaan en ons de lekkerste hapjes voorgeschoteld. Nogmaals het was weer zeer geslaagd en voor iedereen die er niet bij is geweest: kom de volgende keer bij het aanheinkelen, want we blijven jullie verbazen!

Maar goed, dat was het aanheinkelen nu komt de eerste rit er aan en niet op 1 APRIL maar op **8 APRIL**. Dit omdat 1 april Eerste Paasdag is. We starten vanuit De Kwakel, verdere aankondiging van de rit kunt u in dit Heinkeltje vinden.

Rest me nog iedereen prettige paasdagen te wensen en ik hoop iedereen in goede gezondheid bij de eerste rit weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke Heinkelgroet ,

Wendy van de Vall

Inhoudsopgave Heinkeltje **414 maart 2018**

Voorwoord	blz. 3
Evenementenkalender 2018	blz. 5
Uitnodiging 1^e Heinkelrit	blz. 6
Woord van dank	blz. 9
Verslag Aanheinkelen	blz. 10
Niet-clubgebonden activiteiten	blz. 12
HeinkelHandel	blz. 13
Van de bestuurstafel	blz. 15
Even voorstellen (deel 3)	blz. 16
Vooraankondiging 2^e Heinkelrit mei 2018	blz. 20
Van de redactie	blz. 21

Sluitingsdatum kopij is **11 april 2018**

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen

Evenementenkalender 2018

- 8 april** : **1^e Heinkelrit** in De Kwakel (JaRuPi)
- 6 mei** : **2^e Heinkelrit** in Utrecht (Kees en Kitty Storm)
- 3 juni** : **3^e Heinkelrit** in Brabant (Jan en Gonnje Piels)
- 1 juli** : **4^e Heinkelrit** in Noord-Holland
(Hans en Marla v d Zwaan)
- 5 augustus** : **5^e Heinkelrit** in Drenthe (Piet en Grietje Hollander)
- 2 september** : **6^e Heinkelrit** in Brabant (Jan en Jose Wams)
- 7 oktober** : **BBQ rit** in De Kwakel

Zoals jullie zien, staan er nog geen zaterdagritten vermeld. Uiteraard is het nog mogelijk je daarvoor op te geven.

Aanmelden of informatie via: ritten@heinkelklubdekwakel.nl

Uitnodiging 1e HeinkelRit

U leest het goed, zondag 8 april en géén 1 april want dat is het 1^e Paasdag en dan rijden we nooit, dan hebben we het te druk met eitjes verstoppen én zoeken etc.



Dus voor de 1^e zondag van april een Vrolijk Pasen gewent en voor de 2^e zondag van april, kom naar De Kwakel voor een prachtige "Groene Hart Rit" die we conform de wensen van de leden niet al te lang hebben gemaakt. En we hopen dat er geen uitvallers zijn deze zondag omdat Mart (onze trouwe ambulancechauffeur) het dit keer in z'n eentje moet doen, zijn vaste maatje Harry is deze zondag elders ... alhoewel, er mag er gerust 1 uitvallen met een klein pechje want dan hebben wij tenminste een verslagschrijver!

Uiteraard rijden we deze Heinkelrit volgens het “voor- en door elkaar systeem” en voor de nieuwe Heinkelaars, maar ook als geheugensteuntje voor de ‘ervaren’ Heinkelrijders, volgen nu nog een aantal aanwijzingen c.q. opfristips:

De ritmeester rijdt voorop en draagt een ORANJE vest (u haalt de ritmeester nooit in). Als u met uw Heinkel direct achter de ritmeester rijdt, dan zal hij/zij u bij een richtingverandering of bij een (te) lange doorgaande route, een plek aanwijzen. U dient dan **de neus van uw Heinkel** in de te volgen richting te zetten, zodat alle Heinkelaars na u weten welke kant zij op moeten. Let u zelf ook even extra op voor de juiste plek zodat u goed zichtbaar bent voor de aankomende Heinkels.



En nu volgt toch het allerbelangrijkste: u blijft daar staan tot de sluitmeester (GROENE vest) er aan komt en u met een handgebaar te kennen geeft dat u weer kunt gaan rijden.

Zorg dan wel dat u ook meteen gaat rijden, want we rijden hier in een “druk stuk” van Nederland en het is voor eenieder prettig als alles vlotjes verloopt. Dus blijf goed opletten en zodra u het groene vest ziet (sluitrijder) rijdt dan weg vóór de sluitrijder en vervolg de weg middels de overige ‘aanwijzers’.

Start 8 april om 12.00 uur (koffie klaar om 11.00 uur) vanaf:

**“t Fort” - Het Fort 55 - 1424 RW De Kwakel
Tel. 0297-564847**

Onderstaand de aanrijroute naar 't Fort:

Vanuit Utrecht / A2 neemt u afrit Hilversum - Vinkeveen. Richting Vinkeveen de N201 op. Langs Vinkeveen en Mijdrecht en door Uithoorn heen en hier heet de weg tegenwoordig de N196, dus niet schrikken, u zit goed. Na de bebouwde kom van Uithoorn, 1^e verkeerslicht linksaf; dit is afslag De Kwakel (Noorddammerweg). Aan het einde van deze weg (T-splitsing) gaat u rechtsaf (Vuurlijn). Aan het einde van de weg gaat u linksaf (Ringdijk). Weg volgen en dan in de schuine bocht naar rechts, de Dijk op. Vandaar wordt u verder gewezen naar de parkeerplaats.

Vanuit Den Haag / A4 neemt u afrit Aalsmeer – Hoofddorp. Richting Aalsmeer de N201 op. Door Aalsmeer heen, richting Uithoorn. Na de bebouwde kom van Aalsmeer bij het 2^e verkeerslicht (aan uw linkerhand ziet u dan Henk Kooyman) rechtsaf (= Poelweg). Einde van de weg (T-splitsing) linksaf (= Vuurlijn). In de 2^e Kruising rechtsaf de Dijk op, volg het Heinkelbord.

Gezien de parkeermogelijkheden, verzoeken wij u vriendelijk om de aanwijzingen op te volgen van Heinkelaars die u naar de dichtstbijzijnde HeinkelParkeerPlaatsen zullen wijzen !!!



En heeft u nog iets te vragen, bel ons gerust:

JA (n) Samsom = 0297-329213
RU (ud) Zijerveld = 0297-343938
PI (et) de Jong = 0297-540248

TOT ZONDAG 8 APRIL IN DE KWAKEL !

Woord van dank

Beste Heinkelaars,

Heel erg bedankt voor de bloemen, kaarten, app-jes, e-mails!
Vanmiddag op controle naar het ziekenhuis, nog 4 weken rust.
Ik hoop jullie snel te zien op twee gezonde benen.

groetjes,
Martine Slootweg

Lieve mensen,

Onmeunig bedankt (dit betekent: ontzettend bedankt!) voor alle lieve wensen, kaarten, e-mails en handtekeningen (tijdens de vergadering) die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. Een klein gebaar kan veel betekenen. Het gaat weer goed met me en ik hoop samen met Johan, nog veel Heinkel-weekenden te mogen beleven de komende tijd! Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

Tot ziens dus, waar dan ook.

Groetjes uit Ootmarsum
Agnes Vloedveld

Dank
je wel

Verslag Aanheinkelen

Op zondag 4 maart was het weer zover: het officiële begin van het Heinkelklub “de Kwakel” Heinkelseizoen, het Aanheinkelen. Het begint weer te kriebelen om de scooter weer in orde te maken, want over een maandje is het dan echt zover: de eerste rit!

Maar eerst nog een gezellig bijeenzijn. Dit jaar konden we helaas niet op zaterdag bij ons vertrouwde Dorpshuis terecht, dus besloten we op zondag het seizoen in te luiden. Onze Barbecuekoning Ton Staal samen met zijn rechterhand Piet verzorgden deze avond met op de achtergrond, maar niet minder belangrijk, beider eega's.

Een biefstukavond.... Wat moet je je daar nou bij voorstellen?? Een biefstukje, een drankje en doeï? Dat klinkt niet heel aantrekkelijk, of toch wel? Ruim 60 inschrijvers durfden toch de uitdaging aan en het viel totaal niet tegen!

Iedereen werd in het Dorpshuis ontvangen met een kopje koffie of thee met een koekje erbij. De fik ging in de hout-barbecues terwijl iedereen een plekje en elkaar opzocht. Al gauw was de hele zaal gevuld met gezellig kletsende Heinkelaars, terwijl buiten gezwoegd werd om iedereen wat lekkers voor te schotelen. We begonnen vooraf met een champignon gevuld met kruidenkaas en heerlijke garnaltjes. Zal ik nog een tweede keer gaan? Het is zo lekker??? Hmm.... Toch maar niet, want ik wil plek overhouden voor het hoofdgerecht. Dit bestond uit maar liefst 8 salades, stokbrood, kruidenkaas, patatjes en uiteraard BIEFSTUK! Iedereen kon 2 heerlijke stukjes biefstuk ophalen buiten. Hier hoort uiteraard ook wat warme groente bij van de barbecue. Yummie! Een tweede biefstukje ging er bij mij niet in, want ik wist dat er nog een lekker toetje klaar lag!

Gesmuld werd er in de hele zaal en regelmatig liepen er mensen naar buiten om te kijken of de volgende lading biefstukjes al klaar was.

En toen het toetje. Keuzestress!!! Je kon nl. kiezen uit een gebakken banaantje in de schil, die je even open moest snijden, bruine basterdsuiker erin en een scheutje Pisang Ambon, of gebakken ananas met kaneel met ijs en slagroom. Oef.... Tja... Voor het banaantje gekozen, deze was heerlijk!!! En gelukkig was er veel te veel waardoor ik nog een heel klein stukje ananas kon bemachtigen met een hapje ijs erbij. Smullen!

Na het eten zat iedereen met een volle buik na te genieten en werd er nog koffie of thee geschonken. Goed voor de after-dinner-dip!!

De spontaan aangewezen vrijwilliger Lambert nam het woord om Ton, Annet, Piet en Karin te bedanken voor alle moeite en het heerlijke eten.

Daarna was het feestje toch echt voorbij ☹

Op naar de eerste rit!!!

Heinkelgroetjes van Carole



Niet-clubgebonden activiteiten

Cultuurhuis Heemskerk organiseert op **zaterdag 16 juni** het **“Heel Heemskerk Rockt & Rolt!”** evenement.

Het centrum van Heemskerk zal die dag bruisen van Rock & Roll. Vele auto's uit lang vervlogen tijden zullen in het centrum worden opgesteld. Tevens is er een markt met kleding en vintage en retro spullen, zoveel mogelijk in het rock 'n roll sfeertje.

Ben je in het bezit van een oldtimer van voor 1975 meldt je dan aan via onderstaand mail adres. Dan zorgen wij voor een mooie plek in het centrum. Je kunt dan ook eigen vintage spullen vanuit je kofferbak verkopen. Jouw deelname aan de dag is gratis en jij en je passagiers krijgen een lunch en een goodie-bag.

Voor meer informatie volg ons op onze facebook pagina: **“Cultuurmarkt: Heel Heemskerk Rockt & Rolt!”**

Aanmelden van jouw oldtimer via mail adres: oldtimers@inheemskerk.nl



Dit is het advertentieblad van Heinkelklub "De Kwakel". Deze pagina wordt samengesteld door de redactie. Wij hebben geen enkel inzicht in de kwaliteit van het gebodene en adviseren dringend om bij duurdere aankopen altijd een deskundig onderzoek uit te (laten) voeren.

(NIEUW) TE KOOP AANGEBODEN Heinkel 103A-2 van 1965, kleur blauw. Tevens een motortrailer voor de scooter. Scooter aangeschaft via Ton van der Vall, voorzien van elektronische ontsteking. Staat nu stil wegens fysieke omstandigheden. Fam. Otto Elfrabon@xs4all.nl

(NIEUW) GEZOCHT: de achterste ophangrubbers voor een royal-zijspan met starre as, lijken me van een bestand iets, maar wat? (buitenste afmeting ca. 105 mm breedte 35 mm dikte ca. 12 mm). Tevens een windscherm voor dit zijspan gezocht. Alle info is welkom.

Ferdy van Haperen fapa@live.nl

Advertenties in het kader van **Bemiddeling:**

Te koop: Heinkel 103 A2, in goede staat. De laatste jaren niet meer gereden. Jammer, dat ie blijft staan.

Te Koop: Heinkel 103 A2, deels gedemonteerd (snel te herstellen). Er zijn enkele foto's beschikbaar. Het lijkt mij een goede deal.

Te koop: Heinkel 103 A2. In goede staat. Sinds aug. 2017 niet meer gebruikt. Ook hier zijn enkele foto's beschikbaar.

Te koop: Heinkel 103 A1. Nog in gebruik, maar de eigenaar gaat stoppen. De prijs is interessant.

Bij belangstelling: bellen of mailen met Johan Vloedveld. info@heinkelservice.com of 06 229 801 91 .

(NIEUW) TE KOOP AANGEBODEN: Een 103 A1 en 103 A2 elk voor 1600,- euro per stuk.

Mevr. Caris 06-30799018

TE KOOP AANGEBODEN: nieuwe buddyseatstickers 2 stuks voor € 10,-, doming logo voor royal zijspan € 10,-. p/st.

Ferdy van Haperen fapa@live.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe draadbomen ad. € 50,-.

Jaap Overwater Tel. 0297-564047.

TE KOOP AANGEBODEN: cilinders en zuigers, koppen en krukassen, versnellingsbakonderdelen, dynastarters. NU of NOOIT en NOG MEER

Cees Vink 071-3011491 of Ben Koppert 0252-519188

TE KOOP AANGEBODEN: Bandjes Continental 400x10 €40/st en Heidenau (ook tubeless) 110*90*10 €45/stuk. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. Elektronische ontsteking (dus geen condensator meer!) van AccuSpark UK €59. Stuurinrichting Kabine €150. Achteruit tandwielenset €200

Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen - Reparatie - Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met gebruiksaanwijzing €30,- excl. verzendkosten (€ 3,-)

Léon Bemelmans 043-6041193 leon.bemelmans@planet.nl

WIL JE ZAKEN AANBIEDEN OF BEN JE JUIST OP ZOEK NAAR IETS IN HET BIJZONDER VOOR JOUW HEINKEL?

MAIL DE REDACTIE: redactie@heinkelklubdekwakel.nl

- GELIEVE DE ADVERTENTIE TEKST AAN TE LEVEREN IN MAX. 200 TEKENS.
- ZONDER TEGENBERICHT WORDT EEN ADVERTENTIE SLECHTS EENMAAL GEPLAATST.
- ADVERTENTIES VAN LEDEN ZIJN GRATIS, NIET-LEDEN BETALEN €10,-

Van de bestuurstafel

- We verwelkomen ons nieuwe oude bestuurslid Hans van der Zwaan. Het voelt gelijk al vertrouwd om hem er weer bij te hebben!
- De afgelopen activiteiten, te weten de ALV en het Aanheinkelen worden doorgenomen en nabesproken
- De Algemene verordening gegevensbescherming wordt besproken, dit is een nieuwe verordening waar we als club mee te maken hebben. We gaan uitzoeken in hoeverre en hoe dit invloed heeft op de manier waarop wij met gegevens van leden omgaan.
- We kijken vooruit naar de eerste rit en de overige activiteiten van het seizoen. We moeten een plekje vinden voor het Afheinkelen, het seizoen moet nog beginnen, maar daar moet nu al naar gekeken worden.

Het was een prettige vergadering, deze keer weer met 6 bestuursleden. Nog steeds hebben we plek voor een 7^e bestuurslid!

Carole Teuwisse

Secretaris



Even voorstellen (deel 3)

Via sportclub naar Heinkelservice!!

Tussen 1979 en 1988 was ik verbonden als conditietrainer aan R.I.C. – Spaubeek. De afkorting staat voor Racing Informatie Centre, een vereniging die in brede zin de motorsport een warm hart toedraagt zoals crossers, wegracers, speedwayers en trialrijders. Opzet van R.I.C. is de sporters te helpen in hun carrière, in conditionele zin, clinics verzorgen op mentaal en maatschappelijk vlak. Het conditionele aspect verzorgde R.I.C. door wekelijks één zaaltraining op donderdagavond in een sportzaal.



Sponsor Joosten

De zoon van sponsor Joosten deed ook mee aan de zaaltraining. Zodoende werd ik al heel gauw zijn persoonlijke trainer. Op een gegeven moment zat ik tussen twee banen en vond de heer Joosten het een prima idee dat ik een half jaar in zijn bedrijf als (ijzervlechter) kwam werken. Hij vond dat dit werk veel overeenkomsten heeft met motorcrossen. Dat viel in het begin zeker tegen, maar al gauw vond ik ook mijn draai in deze no- nonsens wereld.

Ik werd meteen voor de “leeuwen” geworpen. Eind januari was er jaarlijks een trainingsweekend in het bosrijke Limburgse Epen, met als uitvalsbasis hotel Berg en Dal. Middels een advertentie in Moto 73, was men in de gelegenheid om zich hiervoor in te schrijven. Gemiddeld waren er tussen de 40 en 50 deelnemers, waaronder zelfs Alex George van de partij, wonend op het eiland Man. Het was altijd weer een feest om met deze sporters die diverse takken van de motorsport bedreven in het mooie heuvelland van Limburg te trainen. Deze jongens waren voor geen kleintje vervaard,

’s morgens om 7.30 uur warming up, dan ontbijt, vervolgens een ochtend – en een middagtraining. Daarna was er natuurlijk een uitgebreid diner. Meestal ’s avonds een korte lezing of motorspecifieke uitleg. Maar ook wel eens een avondspel in de bossen, die jongens gaven geen kick, ze gaven zich voor 100%. Niet lullen maar poetsen.

Op zaterdagavond uitgebreid naar de sauna, hier zijn “helaas” geen foto’s van. Op zondag steevast de inmiddels veelal geroemde 10-kamp, vergelijkbaar met de huidige bootcamp.



10-Kamp winnaars

Spellen zoals kruiwagenrace, hindernisloop, touwslinger en nog veel meer pittige onderdelen. Uiteraard waren er ook winnaars na de 10-kamp en kregen die een mooie beker, opklimmend in formaat afhankelijk van de klassering. Wanneer we goed op de foto kijken (3^{de} van rechts op de achterste rij), zien we Leon Bemelmans.

Het contact met Leon dateert vanuit de sportperiode, in zijn actieve periode als motorcrosser. Het was een super gemotiveerde club, in de gymzaal, maar ook tijdens het jaarlijks trainingsweekend, een hechte vriendenclub. Tot op heden heb ik nog goede contacten met sporters en bestuursleden.

De actieve motorcross loopbaan voor Leon ging in 1987 soepel over naar het opknappen van de Heinkel van zijn broer René. Deze was uiteraard eerst gebruikt om mee te crossen in een naburig weiland. Dus was ging er heel wat restauratiewerk aan vooraf, totdat zijn eerste Heinkel weer toonbaar en berijdbaar was.

Leon werd door het Heinkelvirus ernstig besmet en weldra bouwde hij zijn collectie flink uit. Natuurlijk werd er ook een Heinkel Kabine aan toegevoegd, waar uiteraard heel wat werk aan was. De lokale krant maakte een reportage van de trotse eigenaar met zijn Heinkelauto.

Toen was de stap naar de servicewerkplaats voor Heinkelklub de Kwakel niet ver. Zodoende werd ook Limburg, voorheen een witte vlek, op de kaart gezet, qua servicepunt. Verder dan Eindhoven telde voorheen niet mee.

Ook organiseerde Leon met een hecht team, plus Vespaclub Sittard, elke twee jaar een weekend voor de Kwakelklub en andere belangstellende scooterrijders. Dit vond 10 keer plaats of vanuit Berg en Terblijt, Geulle of Stein. Het werd altijd als een geweldig en goed georganiseerd weekend ervaren, het laatste vond plaats in juni 2017. We gaan het missen, dat is zeker.



Heinkel tussen het motorgeweld.

Op bovenstaande foto, sta ik met mijn onafscheidelijke Heinkel tussen de jonge motorsporters. De andere motoren zijn een afspiegeling van de motorsport in brede zin, crossers, wegracers, enduro - en trailmotoren.

De organisatie R.I.C. ging voorop om bij evenementen de motorsport te promoten. Intussen was er veel kritiek door lokale bestuurders, milieu en motorsport is geen goede match. Meer en meer werden crossterreinen gesloten. De sporters waren voornamelijk aangewezen op België, daar kon men nog volop het gashendel opendraaien.

Mijn "carrière" als trainer bij R.I.C. loopt ook op zijn einde, in 1988 gaan we als vrienden uit elkaar. Het is tijd voor een nieuwe drive, voor mij, maar ook voor de motorcrossers. Het was geen sleet maar de huidige deelnemers hadden veelal een mindere motivatie.

Na een inactieve periode van ongeveer 15 jaar, waarbij ik wel incidenteel nog meereed tijdens weekenden vanuit Berg en Terblijt georganiseerd, weer terug bij mijn oude hobby, om samen met jullie vanuit de club de Kwakel, de gezamenlijke hobby te beoefenen.

Groet, Peter en Marij Schmeetz.

Voor aankondiging 2^e Heinkelrit mei 2018

Zondag 6 mei organiseren Kees en Kitty Storm een mooie rit in de provincie Utrecht.

Zowel de start als het eindpunt is op SVR camping "Midden Op 't Landt":

Benedeneind NZ 430A

3405 CD Benschop

Mobiel 06-10309642

E-mail gerdaohl@gmail.com

www.campingmiddenoptlandt.nl



Zij die op de camping willen staan, moeten zich zelf tijdig aanmelden. De kosten bedragen €15,- voor 2 personen (excl. Toeristenbelasting). Graag vermelden dat je van de Heinkelclub bent.

Op de camping is tevens een pannenkoekenhuis. Voor ongeveer € 10,00 heb je daar een lekkere pannenkoek na afloop.

Tel: 030-6664010 / 06-51793609 (Kees Storm)

Mail: keesenkitty@casema.nl

Groetjes Kees en Kitty

Van de redactie

Hier volgt een papieren introductie van mijzelf. Als onregelmatig meerijdend lid van Heinkelklub De Kwakel schrijf ik wel eens stukjes over de ritten, waar mijn 103A0 mij op gepaste snelheid door de mooiste delen van Nederland laat rollen. Schrijven is voor mij net zo belangrijk als het sleutelen aan-en proberen te verbeteren van een Heinkelscooter. De Nederlandse taal beoefenen, tot op een zeker niveau, vormt zich daardoor voor mij tot een leuk tijdverdrijf. Op een simpele manier in woorden vastleggen van de onderweg geziene objecten tijdens een tourrit zijn voor mij een wat lagere drempel dan het uitleggen van technische zaken wat betreft het binnenste van onze scooters. Iets wat een regelrechte uitdaging is om het overzichtelijk en leesbaar te houden voor de leek en interessant genoeg geschreven voor technisch gevorderden, is er één die ik graag aanga. Mede daardoor werd ik begin dit jaar benaderd om een leeg gevallen plek in de redactie van 't Heinkeltje op te kunnen vullen: Sonja had aangegeven dat het voor haar mooi is geweest, na een aantal actieve jaren op de achtergrond een serieuze redacteur te zijn geweest.

Om preciezer te zijn: Tijdens de nieuwjaarsreceptie kwam er een bestuurslid naar me toe met het verzoek om te overwegen in de nabije toekomst wat van mijn vrije tijd in het o zo gewaardeerde Heinkeltje te willen steken. U weet wel, het kleine maandblad met de gele kaft, gevuld met hartverwarmende verhalen over de gaafste belevenissen op de oude scooter, aankondiging van nieuwe leden, de afdeling "lief en leed", die meestal gevuld is met het opnoemen van jubilarissen. Echter soms ook de horrorhoek van de klub, als een zwart omrande pagina bij tijd en wijle aankondigt dat iemand het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. De advertenties, doorboord met een nietje, omdat dit het middelste blad van het boekje is. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan met opnoemen van zaken die maandelijks gebundeld in A5 formaat op uw deurmat neerdreunen. Uit bovenstaande zinnen kunt u eenvoudig opmaken: zonder leden geen inhoud van 't Heinkeltje!

Daarom...Kees ging na enige bedenktijd over tot het geven van zijn redactionele jawoord aan het bestuur en toen stemde er ook nog eens niemand tegen op de ALV. Onder de leiding van hoofdredacteur Roel en naast collega Albert mag ik binnenkomende stukjes van de leden taalkundig fileren, zonder de karakteristieke toon van het verhaal aan te tasten. Denk nou niet: Oei, mijn ingezonden verhaal gaat op de slachtbank van de letterkunde. Nee, echt niet. Blijf inzenden, blijf schrijven! Het is geen competitie, al denkt Jan de zijspan-(volschrijf)-man daar waarschijnlijk anders over. Zorgt u gewoon af en toe voor een leuke vulling van het blad, dat ieder lid trouw toegestuurd krijgt. Dan zijn wij u ontzettend dankbaar.

Met vriendelijke groeten van Kees Colijn.



Sluitingsdatum kopij is **11 april 2018**

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen